

# De Tweede Wereldoorlog in Wageningen met eigen ogen



- De foto's, verhalen en video's bij de locaties op deze kaart kunt u bekijken via de website [wo2meteigenogen.nl](http://wo2meteigenogen.nl)
- Gebruik de QR code of de verkorte link om het verhaal rechtstreeks op te zoeken op uw mobiele telefoon of tablet.
- Bij een aantal locaties behoren meerdere verhalen.
- De totale lengte van de route bedraagt ca. 14 kilometer.





**1. Gemeentehuis** <http://tinyurl.com/c5o5bxd>

Diefstal bevolkingsregister: In de nacht van 2 op 3 januari 1943 werd in Wageningen, als eerste gemeente in Nederland, het bevolkingsregister ontvreemd. De kaarten werden in een kippenhok bij de Wolfswaard verborgen.



**2. Hoogstraat** <http://tinyurl.com/cc3vcxw>

Verwoesting binnenstad: In mei 1940 werd een groot deel van het centrum verwoest door eigen artillerie, die de Duitsers vanaf de Grebbeberg had bestookt. Tal van huizen en winkels waren verwoest of ernstig beschadigd.



**3. Veerweg** <http://tinyurl.com/78r4z7v>

Op de tweede dag van de grote luchtlandingen in '44, moest een glider een noodlanding maken in de uiterwaarden langs de Veerweg naast het steenovenpad. Van de zes Engelse militairen bleken er drie min of meer ernstig gewond te zijn.



**4. Wolfswaard** <http://tinyurl.com/bqrm18j>

De Wolfswaard vormde een belangrijke basis voor het verzet. Het was een onderduikadres, er werd een radiozender verborgen en er werden geallieerde vliegeniers over de Rijn gezet.



**5. Haven** <http://tinyurl.com/cpaozcy>

Voor de slag om de Grebbeberg moest Wageningen in mei 1940 worden geëvacueerd, dit gebeurde per schip naar de gemeenten de gemeenten Zwijndrecht, Ridderkerk en IJsselmonde.



**6. Nude** <http://tinyurl.com/ctw92d5>

Vlak voor de bevrijding werden in de Nude tussen Rhenen en Wageningen enorme voorraden voedsel voor het westen aangelegd. Vanaf 1 mei vonden de voedseltransporten plaats.



**7. Beekstraat** <http://tinyurl.com/8xspeqy>

Op vrijdagavond 26 maart 1943 hoorde vrijwel iedereen in Wageningen een zwaar brommend geluid over de stad komen. Er volgde een enorme ontploffing met grote gevolgen in de Beekstraat en omgeving.



**8. Sahara** <http://tinyurl.com/c5cvtol>

Op zondag 17 september 1944 kwam een bommenregen neer op de wijk Sahara. Als voorbereiding op de luchtlandingen bij Wolfheze wilden de Engelsen zoveel mogelijk Duitse troepen rond het landingsterrein uitschakelen.



**9. Ziekenhuis** <http://tinyurl.com/d4eqdxx>

De NSB-er Cornelis Ipreburg heeft veel mensen verraden. Hij kwam regelmatig naar Wageningen en bleef zo een gevaar voor het verzet, dat in 1943 besloot hem uit de weg te ruimen.



**10. Hotel de Wereld** <http://tinyurl.com/7tdvgkz>

Wageningen: 'Stad der Bevrijding'. De officiële capitulatiebesprekingen begonnen op zaterdagmorgen 5 mei om 11.00 uur in hotel 'De Wereld'. De officiële ondertekening vond plaats op 6 mei in de naastgelegen Aula.